

## Trollhättan vår vackra stad

Torsdagen 29 september var det dags för vår hembygdsresa.

En lite kylig och blåsig morgon samlades vi vid Resecentrum för en bussutflykt i Trollhättans centrum med omnejd.

Vår lokalguide var Ulla Haglund. Vi styrde resan söderut mot Drottningtorget, där vi gjorde ett kort stopp

Resan fortsatte till vårt gamla NOHAB-område, numera Innovatum District.

Ett område som har utvecklats till ett av Sveriges ledande utvecklingscentrum för tillväxt, forskning och upplevelser.

Där blandas nu nya byggnader med de gamla vackra tegelbyggnaderna från NOHAB:s verkstäder.

Vi fortsatte mot slussarna och Gamle Dal. Där steg vi av bussen och tittade på de vackra omgivningarna kring Åkers Gård och de två äldsta slusslederna från år 1800 och 1844.



Efter en kort promenad eller med buss kom vi till parkeringen vid övre slussen och där var det dags för bussfika.



Det bjöds på goda rostbiffsmörgåsar.

Så gick färden vidare.

Vi passerade Trollhättans kyrka, byggd år 1860.

Vi kunde inte åka över vår vackra Oscarsbro då den renoveras, så vi fick ta vägen förbi Gransäter upp till Strömslund, Sveriges första planlagda egnahemsområde.

Ingenjör Eduard Albert hette mannen som fick stor betydelse för Trollhättans utveckling.

Vi åkte igenom Stömslunds äldre område och kom sedan till ett av Trollhättans nyare bostadsområde, Hälltorp.

Färden fortsatte genom Torsered och ut på Albertsvägen för att sedan komma till Vårvik. Där ska byggas ca. 1600 nya bostäder.

Vi kunde se en skymt av den nya Stridsbergsbron som kommer att invigas runt nyåret.

Bussresan gick vidare genom Överby köpcenter och upp på Stallbackabron som fyllde 40 år 2021.

Tänk vad tiden går!

Vi reste vidare söderut på E45 och svängde av vid Edsborg för att åka genom Stavered och Halvorstorp.

Efter en vacker men kurvig väg utefter Hullsjön var vi framme vid Gärdhem.

Många av oss blev förvånade av att där vuxit upp ett nytt litet bostadsområde.

Vi åkte vidare förbi Gärdhems vackra kyrka och när vi kom fram till Velanda svängde vi av på Holmsvägen.

Strax innan utfarten på E45 vid Sylte fick vi se ytterligare ett nytt bostadsområde, Alingsåker. Oj vad det byggs i Trollhättan!

Utefter E45 såg vi sedan en skymt av nya Sylteskolan, Magnus-Åbergsgymnasiet, Ishallen mm.

Efter en 3 timmars utflykt med Ulla som mycket kunnig guide hade vi fått större kunskap om vår hembygd.

Vi tackade henne och Lennart, vår chaufför, för en rolig förmiddag tillsammans.



**Text o bild:** Inger Ninni Gustavsson