

Resa till Sandgrund i Karlstad 29 mars 2022

Tisdag 29 mars i år blev äntligen denna resa av, känslan fanns att alla längtat efter att få resa igen.

Med en fullsatt buss rullade vi ut från Resecentrum i Trollhättan på morgonen.



Vårt första stopp blev "Berga Bistro" i Åmål.

Där blev vi väl mottagna och fick kaffe/te med hembakt god smörgås och kaka.



Vi åkte vidare mot Sandgrund där Lars Lerin har sin fasta utställning och bjuder in gästutställare som denna gång var Inge Schiöler.



Vi bänkade oss för guidning och efter en kort presentation tog guiden med oss runt och berättade lite bakgrund till konstverken vi tittade på.

Lars Lerin började sin bana med att måla med oljefärg och numera enbart med akvarellfärger. De flesta känner nog till hur skicklig och ödmjuk person Lars Lerin är. Han bjuder verkligen på sig själv bl a via diverse TVprogram. Han har haft en tuff tid i sitt liv med diverse missbruk som han lyckligtvis tagit sig ur.

Lars Lerins konstverk är fenomenala, svårt att förstå hur han kan få till dessa tavlor med ett sådant djup och hur han fångar ljuset. Det går inte att beskriva hans konstverk, de måste ses.

Vi fick oxå en berättelse om Inge Schiöler, en sorglig livshistoria. Han föddes 1918 och började måla i tidig ålder, men drabbades i unga år av psykisk ohälsa och vistades många år av sitt liv på mentalsjukhus. När han lämnade sjukhuset tog han så småningom upp sitt måleri igen i slutet av 40-talet och i början av 50-talet. Inge Schiöler målade huvudsakligen med olja och pastell, han målade främst stilleben,



landskapsmotiv och porträtt.

Han var en av de främsta Göteborgskoloristerna. Inge Schiöler dog vid 63 års ålder. Efter guidningen fick vi egen tid att strosa runt bland konstverken och eventuellt besöka deras butik.

För att invänta vår måltid tog den som ville en promenad eller satte sig i solen, för sola sken naturligtvis över Karlstad.



Ett nyförvärv fanns i parken vid museet , en staty med Sven-Erik Magnusson och hans gitarr.



Vi avslutade resan med måltid på "Matbrukets restaurang" i Värmlands museum som ligger alldeles intill Sandgrund. Detta smakade mycket gott och vi avslutade med kaffe och morotskaka.

Mätta och belåtna fortsatte vi vår resa hemåt och var hemma i Trollhättan vid 18-tiden.

Text: Kristina Åkerlund

Bild: Karin Nordlundh