

Sommarresa till Gräfsnäs 2019

Vår förening har sedan 7 år tillbaka traditionen att arrangera en sommarresa. År 2019 var inget undantag varför det den 3 juli detta år genomfördes en resa till grannkommunen Alingsås eller närmare bestämt till den vackra Bjärkebygden. Intresset koncentrerades till två besöksmål. Första stopp gjordes i Brobacka där förmiddagskaffe med kaka smakade riktigt gott i dess kaffestuga .

Färden gick sedan vidare runt sjön Anten mot dagens andra etappmål, Gräfsnäs. Där mötte lokalguiden Erik Samuelson gruppen. Det visade sig snart att Erik var en riktig eldsjäl. Han var iklädd karolinerinspirerad soldatuniform och försedd med musköt som han även demonstrerade. Han gav resenärerna en förnämlig presentation av i första hand slottsparken men han tecknade även bilden av slottet från 1500-talet och dagen slottsruin.

Utöver mötet med Erik intogs lunchbuffé i Gräfsnäs innan återfärden mot Trollhättan startade.

Vissa av resenärerna antydde att det var högst troligt att de kommer att återvända till både Brobacka och Gräfsnäs, vilka är lätt nåbara för vår del.

Bernt Grevander



Brobacka kaffestuga



Interiör "gamla" delen av kaffestugan



Hantverksbod Brobacka



Vår guide Erik Samuelsson berättar om parken till Slottsruinen



En plötslig regnskur svepte förbi



Erik fortsätter berätta om tanken bakom när parken anrättades



Erik laddar sitt vapen med krut med stor entusiasm



Pang!!! Vem hade roligast?



Slottsruinen var stängd på grund av film-inspelning



Slottsruinen



Här avslutar guiden

Foto Kristina Åkerlund