

Linné i Västra Tunhem 2019-05-12

För 273 år sedan i nådens år 1746 kom Carl von Linné med sitt följe ridande till Västra Tunhem på sin Västgötaresa. Han beskrev då Tunhems Prästgård som ett jordiskt paradiset där han blev väl mottagen av den dåvarande kyrkoherden Anders Forssenius.

Det var regnigt och kallt, då liksom idag söndagen 12 maj 2019. Linné ankom med sitt nya följe, studiecirkeln "Växternas roll i kultur och tradition" till Tunhems Hembygdsgård. Här pratade han om ekhagarna, som han invigt tillsammans med Landshövdingen Bengt K. Å. Johansson 1996, och om trädens många innevånare. Bland annat pratade han om Läderbaggen, vars spillning han kraftsade fram ur det stora trädets inre. Gamla ekar blir ju ofta ihåliga.

Från Hembygdsgården åkte vi till Prästgården där vi först tog en kort promenad på Tunhemsstigen genom Naturreservatet för att besöka Tunhemseken med flera hundra år på nacken. Linné kom ihåg att den var stor redan då han första gången såg den för 273 år sedan. Vi tittade också på blommor som Linné dokumenterat och namngivit under sin Västgötaresa. Vi såg Ängsfryle, Ängsbräsma och Myskmadra, letade efter Knappnåslavar och studerade Adventivskotten på ekarna. Linné gav oss också inblick i hur Svaveltickan åstadkommer brunröta genom att förstöra cellulosan och lämna ligninet kvar.

När vi sedan kl 12.00 hängde på låset till Prästgårdens värme och efterlängttade kaffe med våfflor avslutades vår fina studiecirkel för denna terminen.

Thor Svensson



Carl von Linné i Västra Tunhem.

Hans nya följe.



Läderbagge.



Spillning efter Läderbaggen.



Gammeleken.



Ängsbräsma



På jakt efter Knappnåslav.



Adventivskott.



Kaffe och våfflor i husvärmen.

Foto: Thor Svensson